



Beste mensen,

sinds november 2012 doe ik zaken met Château de Cabriac, een semi-klassiek winddomein in de Corbières (Zuid-Frankrijk). Gerund door een op leeftijd zijnd echtpaar, waarvan alleen mevrouw keurig (Frans-)Engels spreekt. Tikje afstandelijk, uiterst welgemanierd, hoffelijk zelfs, en in de loop van de jaren heel lichtjes ontdooiend. De afstand is ietsje verminderd, maar is er nog steeds, het vertrouwen en respect is geleidelijk aan gegroeid en vormt de basis voor een erg prettige import relatie. Er is onderhand veel wederzijds begrip en waardering.

Wijnoceaan

Ooit was het uitgestrekte Zuid-Franse wijngebied Languedoc-Roussillon de oorsprong van enorme hoeveelheden karakterloze en vaak weinig genietbare spotgoedkope wijnen. Een bulkproducent in een tijd dat er nog geen volwassen Nieuwe Wereld (Chileense, Australische, Argentijnse, etc.) wijnindustrie was. Geleidelijk aan werd de mentaliteit van de wijnboeren in dit warme deel van Frankrijk anders. Door nieuw ontwikkelde wijntechnieken, de EEG- (toen heette het nog zo) maatregelen tegen overproductie (rooien van wijngaarden, destilleren van oceanen onverkochte wijn) en de toenemende hete adem van opkomende Nieuwe Wereld wijnlanden. Er moest meer naar kwaliteit worden gekeken, niet meer alleen naar kwantiteit. Dat was rond de jaren tachtig van de vorige eeuw (wat klinkt dat lang geleden!). Veel Europees subsidiegeld ging niet alleen naar het rooien van slechte wijngaarden, maar ook naar investeringen in wijnmaakapparatuur en minstens zo belangrijk naar wijnopleidingen. Niet alleen in Frankrijk, maar in de hele EEG "ging het los", ook in Spanje, Italië en met enige vertraging eveneens in Portugal. Zou het Verenigd (beter: verdeeld) Koninkrijk niet op een Brexit hebben aangestuurd als er daar veel meer wijngaarden waren geweest? De belangrijkste Europese wijnproducerende landen weten als geen ander hoeveel ze te danken hebben aan de "EEG bemoeienissen".

Precies modern genoeg

De Cibeins, de eigenaren van Château de Cabriac maken wijnen in "de jaren tachtig stijl". Modern, maar niet te glad en te "technisch". Wijnen die duidelijk het zuidelijke Corbières karakter hebben, zonnig, tikje boers, eerlijk, mooi geconcentreerd, soepel genoeg, mooi fruit, mooie kruidigheid aantrekkelijke intensiteit, niet zwaar of heftig, maar precies genoeg kracht en elegantie. Zuiver en eerlijk.

Prijsstijgingen

Zuid-Frankrijk is nog steeds een prachtig gebied waarin mooie, betaalbare wijnen te vinden zijn, maar de laatste jaren is er wel wat veranderd. Voor de koopjeszoeker is er nog steeds voldoende: de wat vlakke en inwisselbare wijnen worden nog volop gemaakt, maar het moois stijgt tamelijk snel in prijs. Rode en witte Bordeaux voor een zelfde prijs als een wijn uit de Languedoc? wie had dat tien jaar geleden gedacht, nu is het echt zover.

Een zeldzaamheid

Château de Cabriac is steeds meer een zeldzaamheid aan het worden, ondanks de gestage prijsverhogingen zijn hun wijnen nog zeer betaalbaar, helemaal als je Cabriac vergelijkt met vele andere producenten uit de streek. De Cibeins zijn bezig met hun wijnen, zetten minder in op marketing, ze zijn wat behoudend, missen het ambitieuze rendementsdenken van de jongere generatie. Hoe het ook zij: hun wijnen zijn heerlijke uitzonderingen, betaalbaar, karakteristiek en precies modern genoeg gemaakt om gevrijwaard te zijn wijnmaakfouten en toch met behoud van genoeg authenticiteit waardoor ze ook boeiend en karaktervol zijn. Bescheiden en daardoor ondergewaardeerd. Bij deze hopelijk rechtgezet.

Geen Pinot Noir

Het zal u vast zijn opgevallen dat er op dit moment even geen Cabriac Pinot Noir in het assortiment zit. Er is nog 2016 in Frankrijk, maar het monster dat ik proefde (zelfde wijnjaar als ik had, maar een nieuwe botteling van verse tank) vond ik niet overtuigend genoeg. Wel iets "verser", energiever, maar toch al een beetje aards en belegen aan het worden en daardoor minder aansprekend. "Wij" Nederlanders houden meer van fruit dan van animale, aardse nuances, ook van meer "vlees en vulling" zoals een jonge Pinot Noir kan hebben. De nieuwe botteling miste wat charme. Maar eens zien wat een jongere jaargang te bieden heeft.

Cabriacdoos

Toch maar weer een speciale doos samengesteld. Ik kan het niet laten. Niets is leuker dan de verschillen in wijnen te ervaren. Woorden zijn maar een vertaling van impressies, iedereen beleeft het net weer iets anders. U proeft hoe de verschillende druiverassen hun karakter verlenen aan de verschillende wijnen, afkomstig uit sterk verwante wijngaarden en verwerkt door dezelfde wijnmaker. En om nog wat extra diepte aan deze ontdekkingsreis te geven is er een fles [Château Haut Lignières Cuvée Romy](#) in de doos gestopt, wordt het verschil tussen de terroirs Corbières en Faugères ook nog eens duidelijk: het stoere tegenover het elegante, verfijnde.

Domaine de Cabriac "Syrah" 2017





Voor het eerst in het assortiment. Telkens weer vond ik de Syrah van Cabriac wat aan de kale, ietwat stalige kant, niet helemaal rijp, tikje zurig, niet echt aangenaam, maar ook niet slecht (technisch). Kennelijk geen groot terroir voor Syrah had ik al geconcludeerd. Daarentegen wordt de rode Corbières Marquise de Puivert voor het overgrote deel gemaakt van de Syrah. Daarvan heb ik wel eens wat gekocht. De 2016 Marquise de Puivert vond ik ook mooi, maar de Faugères Cuvée Romy van Château Haut Lignières vond ik vrij verwant en beduidend mooier voor ongeveer dezelfde prijs. Je moet keuzes maken in het leven. Maar goed, de Syrah (Vin de Pays) uit 2017 was een echte verrassing. Heel anders dan andere jaren, voller en ronder, met een heerlijk gestoofd en rijp type fruit, vleugje geroosterde hazelnoot, lekkere tanninen, goede intensiteit, fraaie frisheid, soepel en met karakter, de zonnige, vriendelijk-fruitige zijde van de Syrah, niet de heftige of intens animale. Prijs: nog geen acht euro, en dat is erg goedkoop voor zo'n wijn. Prachtige combinatie van souplesse, karakter, warmte, intensiteit en balans, van niks teveel, van niks te weinig, echt mooi! punt.

Domaine de Cabriac "Cabernet Sauvignon" 2017



Vergeleken met de Syrah is de Cabernet Sauvignon wat strenger. Hij heeft meer pit, wat andere tanninen en een iets frisser zuurgehalte, is toch nog soepel te noemen, maar duidelijk serieuzer. Lekkere, stevige wijn met pit en ook genoeg vulling. Mooier en complexer fruit dan de Syrah, heeft lengte en intensiteit en ook iets van die typische Cabernet elegantie/slankeheid. Rijpe Cabernet Sauvignon, dat wel, maar het blijft Cabernet. Goede wijn.

Domaine de Cabriac "Carignan Vieilles Vignes" 2018



Van 2016 over op 2018, de 2017 heb ik gemist. Dat is niet erg want de 2016 was echt prachtig, daar had ik extra van gekocht. De 2018 laat op dit moment de jeugdige / lieflijke kant van de Carignan zien. Nog heel jong, ronde wangen, vrolijke kleur, energieke sappige fruitigheid, lekker rond en daarnaast ook heerlijk fris. Ook hier weer goede intensiteit. Eigenlijk weet ik niet zo goed hoe ik de Carignan moet omschrijven, misschien is transparant wel een goede benadering. Andere druiven kunnen een wijn zo dicht/compact maken, een hechte structuur geven waarin van alles kan worden opgehangen, de Carignan heeft ook van alles aan aroma's en nuances, maar blijft toch "luchtig" niet alle vlakjes zijn ingekleurd, niet alle kleuren zijn verzadigd, een stevige aquarel misschien, zoiets? Er is ruimte, lucht tussen de indrukken (nu hou ik op). Verrassende druif, nooit groots, complex of diep, maar bijna altijd lekker (indien uit een goed jaar, goed gemaakt en afkomstig van oude druivestokken). Spannend vanwege het ongecompliceerde genieten wat ie brengt, dat sappige, de heldere lichtvoetige aardsheid die nooit dun of kaal is. Ja, tenzij ie te oud wordt, dan valt alles uit elkaar, maar dat is bij bijna alle wijnen zo. Voor u dus een nieuw Carignan avontuur, vers uit de tank, kakeljong.

Château de Cabriac "Corbières rouge tradition" 2016



Zat al in het assortiment, heb wat bijgekocht omdat ie zo mooi is. Deze wijn is terroir. Zo is Corbières bedoeld zeg ik altijd maar, lekker kruidig, warm, gestoofd, stevig en een tikje onverzettelijk, nuances en enige diepte, zelfs wat elegantie en een klein symfonietje aan kruidige nuances ingebed in een vleugje caramel en geconfijt fruit. Deze Corbières heeft al enige rijping ondergaan omdat ie uit 2016 stamt, dat geeft hem extra complexiteit in de kruidigheid. Je proeft aan alles dat de druiven die in deze wijn zijn gebruikt zich optimaal thuisvoelen in de wijngaarden. Dit is een van de meest gestaag verkopende wijnen door de jaren heen. Is dit misschien de meest kenmerkende vertegenwoordiger van de Cabriac jaren tachtig semi-klassieke stijl? Zou zomaar kunnen, alles klopt, mag wat mij betreft best Grande Tradition heten, maar daar is ie dan weer te goedkoop voor.

Domaine de Cabriac "Vermentino" 2017





Een en al bescheidenheid. Droog, fris en kruidig, iets fruit en een tikje aards van stijl. Redelijk vol en intens. Meer een "eetwijn" dan een apéritief, voegt zich gemakkelijk, blijft bij bijna alle niet te zware gerechten overeind. Geen wijn die veel aandacht vraagt, wel een duidelijk eigen karakter heeft maar wel precies doet wat ie moet doen: gerechten begeleiden en beter laten uitkomen.

Cabriacdoos (12 flessen)

3 flessen Cabriac "Syrah" 2017
3 flessen Cabriac "Carignan Vieilles Vignes" 2018
3 flessen Cabriac "Cubières Tradition" 2016
1 fles Cabriac "Cabernet Sauvignon" 2017
1 fles Cabriac "Vermentino" 2017
1 fles Haut Lignières "Romy" 2017

normaal: € 101,15
tijdelijk tot en met 28 september 2019

€ 95,00

[Domaine de Cabriac "Syrah" 2017](#) € 7,80
[Domaine de Cabriac "Carignan Vieilles Vignes" 2018](#) € 8,40
[Château de Cabriac "Cubières Tradition" 2016](#) € 8,65
[Domaine de Cabriac "Cabernet Sauvignon" 2017](#) € 8,00
[Domaine de Cabriac "Vermentino" 2017](#) € 8,20
[Château Haut Lignières "Romy" 2017](#) € 10,40 / fles

* alle prijzen excl. verzendkosten

* achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links



O ja, het was ook nog vakantie:





zonsondergang na een warme dag.

P.S.:

Bent u liefhebber van mooie en bijzondere koffie?

In deze tijd van markt-erosie door verkoopgiganten als Amazon, Bol, etc. zijn er gelukkig ook nog kleine, niet primair door winst gedreven collega-ondernemers. Zoals de Groningse micro-branderij [Koffiestation](#). Ik schreef er [deze nieuwsbrief](#) over. In een wijnverzendoos passen wel een paar half pondjes van hun koffie tussen de flessen.

De koffie kan dan gratis* mee.

Bent u toe aan wijn en koffie? [geef uw koffiebestelling door](#) aan Koffiestation, (en meld mij dat ook even), dan regelen zij dat ik de koffie krijg en in de verzendoos kan doen.

* u betaalt wél de koffie aan Koffiestation, maar zonder verzendkosten.

Zit "uw wijn" er niet bij? kijk dan op: [degoedewijnen.html](#)

Volg de ontwikkelingen op [nieuws.html](#)

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters
www.goedewijn.info
tel.: 050-3123700

p.s.: heeft u wijnliefbebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door. Grote kans dat u ze er een groot plezier mee doet! (mij natuurlijk ook)

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via onderstaande link (u hoeft verder niets in te vullen): [stop mail](#) dan haal ik onmiddellijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.