

Van: "Karel Meesters" <info@goedewijn.info>
Onderwerp: **herfstig januari**
Datum: 19 januari 2012 15:06:11 GMT+01:00
Aan: "Karel Meesters" <info@winescout.info>
1 bijlage, 218 KB

Geachte wijnliefhebber,

Nóg geen winter, het is eerder hérfst in januari.

Zeer geschikt weer voor een lekkere pompoensoep, van pompoen uit eigen tuin natuurlijk, maar met wijn uit de gaard van een ander, en dan veel verder naar het zuiden, Spanje en Zuid-Frankrijk bijvoorbeeld.



Het mag geen kapitaal kosten want het is immers januari, na die kostbare decembermaand.
De Tres Ojos: vijf euro en een kwartje (bestaat dat nog, een kwartje?), vleugje hout, warm, zacht en vol.
La Tersande: zeseurozeventig, warm, kruidig-fruitig, rond, krachtig en óók nog eco.

Beide rood natuurlijk. Heerlijk genieten.

Nu eens een keer geen lang verhaal, maar wel weer héél lekkere wijnen!

[Tres Ojos Shiraz / Merlot 2009: €5,25 / fles](#)
[La Tersande rouge 2010: €6,70 / fles](#)

achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

Zit "uw wijn" hier niet bij?

Ga dan naar: degoedewijnen.html

Volg de ontwikkelingen op nieuws.html

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters

www.goedewijn.info

tel.: 050-3123700

p.s.: heeft u wijnliefshebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door. Grote kans dat u ze er een groot plezier mee doet ! (mij natuurlijk ook)

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via onderstaande link (u hoeft verder niets in te vullen): [stop_mail](#) dan haal ik onmiddellijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.