

Van: "Karel Meesters" <info@goedewijn.info>

Onderwerp: **zou het dan toch nog mooi weer worden?**

Datum: 15 mei 2012 17:33:24 GMT+02:00

Aan: "Karel Meesters" <info@winescout.info>

 4 bijlagen, 98,0 KB

Bewaar ▾

Diavoorstelling

Geachte wijnliefhebber,

heb ik van alles keurig op voorraad staan voor zomers weer, blijft het maar schraal en koud. Ja, het is erg Nederlands om over het weer te klagen, maar dit voorjaar is alles wel een beetje anders dan anders, te fris vooral. De nieuwe Oostenrijkers van Zillinger en Soaves van Vicentini zout ik nog maar even op tot het volgende wijnbericht.



het levert echter wel heerlijk frisse plaatjes op

Het leuke van wijn is dat je altijd wel een passend type kunt vinden voor de heersende omstandigheden. Neem nu de vers uit Spanje gearriveerde Tres Ojos wijnen.

Met het huidige weertype is de rode Garnacha van Tres Ojos de wijn die voor de nodige zon-compensatie kan zorgen. Heerlijk warm, rijp-fruitig, iets kruidig, mooi soepel en krachtig, vol, u kent het wel.



En mocht de zon toch doorbreken en het ook nog wat worden met de buitentemperatuur dan zijn de frisse Blanco en de stevige Rosado goede keuzes.

Gelukkig is de Rosado weer interessant, niet plakkerig zoet en snoepjes-achtig zoals vorig jaar, maar lekker droog, fris, krachtig en extra donker (voor een rosé althans) van kleur. Het rijpe fruit komt aarzelend los, is nog een beetje kruidig. Terug van weggeweest dus, nu zelfs met schroefdop.



De Blanco is als andere jaren weer droog, fris en krachtig, bezit pit en ook een passende rijkdom, fruit en bloemen met een beetje gist, heerlijk zuiver, tsja, en voor dat geld....



Elke keer sta ik (en veel van mijn klanten) weer versteld van hoeveel kwaliteit je krijgt bij de zo betaalbare Tres Ojos wijnen (€4,50 en €4,75/fles).

Behoeftte aan zwoele warmte, en iets meer te besteden? neem dan de Primitivo, of als het iets minder rijk hoeft te zijn, de Negroamaro van Cantine Paradiso, u weet wel die twee betaalbare wijnen uit de proefdoos van het vorige wijnbericht. De twee luxere (Belmantellos) bieden ook volop uitkomst. Eigenlijk helemaal niet erg dat te koele weer, je moet alleen even weten hoe daar mee moet omgaan. Ik sta u daar graag in bij.

[Tres Ojos Garnacha tinto 2010](#): € 4,75 / fles

[Tres Ojos Blanco 2011](#): € 4,50 / fles

[Tres Ojos Rosado 2011](#): € 4,75 / fles

[Cantine Paradiso Negroamaro 2009](#): € 6,90 / fles

[Cantine Paradiso Primitivo 2010](#): € 7,55 / fles

[Belmantello Secondopasso 2010](#): € 8,75 / fles

[Belmantello Furfane 2010](#): € 9,25 / fles

achtergrondinformatie over de bovenstaande wijnen: klik op de links

Zit "uw wijn" hier niet bij?

Ga dan naar: [degoedewijnen.html](#)

Volg de ontwikkelingen op [nieuws.html](#)

Met vriendelijke groeten,

Karel Meesters

[www.goedewijn.info](#)

tel.: 050-3123700

p.s.: heeft u wijnliefhebbende kennissen, vrienden of familie? stuur dan dit bericht dan naar ze door. Grote kans dat u ze er een groot plezier mee doet ! (mij natuurlijk ook)

Ik ben zo vrij geweest om u dit nieuws via e-mail te melden, in de toekomst zal ik ook andere nieuwe ontwikkelingen via deze weg versturen. Het is beslist

niet mijn bedoeling om wie dan ook op te schepen met ongewenste post. Mocht u toekomstige mail niet op prijs stellen, stuur dan even een afmelding via onderstaande link (u hoeft verder niets in te vullen): [stop mail](#) dan haal ik onmiddellijk uw e-mailadres uit mijn mailbestand.